

# LH's Venners Nyhedsbrev

---

## Undskyld, undskyld, undskyld!

Ja, det her er hvad der sker når organisationssekretæren tager til udlandet for at slå sig løs... Så kommer nyhedsbrevet ikke rigtig ud... Der undskyldes ydmygt!

Til gengæld er der jo så dét mere, at fortælle om – forhåbentligt. Anyhow, vi tager det kronologisk og starter faktisk FØR sidste konvent;

## 1. maj 2008

Venerne var igen-igen-igen på pletten til 1. Maj. Endda med en lille ekstratjans hos scenemanden Mugge.



Cecilie, hendes nabo Tina, Steen V. og Allan fik lov til at mænge sig med de kendte oppe på scenen i tørvejr, mens de andre iførte sig selvlysende veste og tullede rundt på pladsen og sørgede for ro og orden.

Og så skal det selvfølgelig nævnes at vores alles yndlings-Jokum som den eneste på pladsen præsterede at gennemføre heeele dagen iført slips!

Dagen efter 1. Maj, var Venerne der rent faktisk igen for at hjælpe med at pakke sammen, hvilket både blev til truckkørsel, golfvognskørsel og en smule godten-sig da sportsfolkene skulle ud og samle kapsler ude i regnvejret, mens vi sad inde i teltet og spiste frokost ☺

## Konventet

Søndag d. 11. Maj var det igen blevet konvent-tid, og endnu engang sørgede Toga Vinstue for de helt rigtige rammer. Fremmødet var ikke overvældende, men gav dog en vis intimitet blandt de 20-25 mennesker der var mødt op og en del større magt til den enkelte ☺

Præsidenten forsøgte sig med en frit-fra-leveren-beretning; den var ikke hele tiden lige saglig, men vældig underholdende! – Desværre er referatet fra mødet på mystisk vis forsvundet, men i hovedtræk blev regnskab og budget godkendt og så var der for første gang længe kampvalg! Man fristes sågar til at sige, at der var valgsjusk, da Miniput-formanden forsøgte at forpurre optællingen, så stemmeudvalget måtte fortrække igen for at lave omtællingen, da fadæsen blev opdaget..

Dette resulterede i første omgang i en bestyrelse bestående af; **Karen Nilaus, Katrine Stoica, Jokum Mønsted, Heidi Rosenkilde og Thomas Gloy.** Derefter vandt **Kasper Votborg** på et fantastisk kampvalg, eftersigende pga. hans valg af en lyserød polo. (*"Stem på Kasper Votborg! Han har en lyserød*



*polo på!"* - Karin Dinsen)

Præsidiat valgte at holde sig i livet og på posten, så det hedder sig stadigvæk **Præsident Morten Dixen**, **Vicepræsident Kasper Kaufmann**, **Organisationssekretær Cecilie Rasmussen** og **Indtægtsadministrator Per Loft Rasmussen**. Som kritiske revisorer blev **Signe Andersen** og **Steen V. Jensen** endnu en gang valgt – med **Karin Dinsen** som suppleant.

Efter de sædvanlige omgange øl og Von Oosten (og en Johannes der drak mineralvand?!) røg alle Vennerne i taxaer mod Zoologisk Have, eller næsten alle.. Nogen stak af til Oslo, andre til Frederiksberg Have og nogle blev tilbage, dog mødtes stort set alle på Klubben hvor der blev serveret stegt flæsk til alle.

Nu hvor vores højtelskede vicepræsident ikke var tilstede til at slå noget ihjel, sørgede organisationssekretæren for at lave skandaler og gække ud på nogle af de stakler som var stukket af fra hendes Zoo-tur. Efter hendes raserianfald valgte hun at forlade stedet og gå på Toga for at terapi-bartende sammen med Frederiksen, hvor de andre Venner efter at have væltet Klubben helt, også valgte at komme for at afslutte aftenen med manér.

## Tillykke med alle eksaminer (nej, det er ALDRIG for sent..)

Først og fremmest tillykke til alle ungerne som nu kan pryde deres hoveder med en studenterhue – SÅDAN! Og så selvfølgelig tillykke til alle de dejlige mennesker, som bare generelt har bestået dette års/semesters eksaminer. Måske et lille ekstra tillykke til vores vicepræsident, som bestod sin HD og nu påstår at han vil ha' mere tid til Vennerne ☺

## Bryllupper

August 2008 viste sig, at være en helt crazy måned hvad angik LHV-bryllupper;

**Hr. og Fru Kaufmann Jacobsen** blev viet d. 23. August, hvor Vennerne selvfølgelig sørgede for at møde op og se til at deres vicepræsident gjorde det ordentligt – og det gjorde han! Sagde ja, på de helt rigtige tidpunkter og så ellers bare blændende godt ud.

Vennerne havde sågar fået sig en lille tjans til brylluppet med at pakke receptionen ordentligt sammen efter "brug". Et kæmpe tillykke til Mette og Kasper herfra!



**Hr. og Fru Viby Langtofte** blev viet lørdag d. 9. August. De var begge meget-meget fine og vi ønsker dem alt muligt held og lykke i fremtiden, og et lille "det var så lidt", selvom Tue påstår at han scorede Sandra før LH og Vennerne kom ind i billedet..

Sidst, men bestemt ikke mindst, blev **Hr. og Fru Andersen** smedet sammen d. 30. August. Så nu er baby-Sophie og storebror Magnus' fremtid også sikret rent juridisk.. – Tillykke til Peter og Henriette!





## Sommerkurset

Sommerkurset er det som tidligere i LH og Venner-kredse har været kendt som Intro-Intro, men forandring skal der jo til, så vi var endt i en by udenfor Kerteminde, Drigstrup, vistnok. En efterskole (som tydeligvis ikke vidste hvem vi var ☺) havde indvilliget i at have os rendende i en uge, og for at bryde traditionerne endnu mere, havde vi også slæbt en røvfuld 3F Ungdommere med, som vores gode gamle Steen W. havde kastet efter os. Dette gav Vennerne lidt større råderum mht. budgettet og LH'erne mulighed for at møde endnu flere

andre mennesker, som også var mere eller mindre politisk aktive.

Ugen forløb alt i alt godt. Vennerne fik lidt tæsk for at glemme Dannebrog (ups!), toiletterne flød en smule over og LH'erne havde lidt "problemer" med udlejningsbilerne, men ellers succes! For at afslutte hele ugen med manér fik præsidenten og indtægtsadministratoren i løbet af en dags tid sørget for en helstegt pattegris. Hvilket syn – og hvilken event! Stegningen blev selvfølgelig overvåget NØJE af Vennerne, som sørgede for at gøre sig det behageligt med kolde øl og Tour de France.. Ahh!



## Vennernes Julefrokost

Som sædvanligt blev folk som igennem året har hjulpet til som PG'er til ungerne komsammen'er eller til nogle af Vennernes penge-i-kassen-aktiviteter, inviteret til julefrokost! Festen gik i luften lørdag d. 7. februar 2009, for at undgå konkurrence med andre julefrokoster (mest af alt



for ikke at sætte folk i det dilemma at skulle sige nej til de andre julefrokoster ☺) hvilket jo gjorde det meget nærliggende, at give festen et lille squis fastelavn. Så der var både tøndeslagning, udklædning, snaps, pakkeleg og selvfølgelig GOD mad!



Tak for en herlig aften!

## Sladder

**Heidi "Olde" Christensen** spyttede en unge ud tirsdag d. 26. august kl. 00.37.. Et velskabt drengbarn på 4078gram og 58cm, som skal døbes Sean. Heidi har sågar lovet, at så snart han er begyndt at opføre sig ordentligt og hun igen er på benene, så er hun klar til at give Vennerne en hånd i ny og næ – Det glæder vi os til!

- Føljetonen fortsætter; **Dixen** arbejdede indtil d. 1. oktober på Lærernes Indkøbscentral, hvor han fik lov til at prøve kræfter som både slagter, vinkender og mange andre visitkortsværdige jobs. MEN Dixen er jo ikke kendt for at stå stille, så nu vil ha' slå sine videre folder hos Carlsberg (den havde man jo set komme; gå efter øllet! Gå efter ØLLET!).. AL muligt held og lykke med det – og gode rabatter, tak!

## Ungerne

Ja, der sker ting og sager i Ungernes medarbejderstab... Må indrømme, at selv vi her på redaktionen har lidt svært ved at følge med. Anders Friis og Kristian Bernth er dem der har brugt mest tid inde på kontoret henover sommeren 2008 (og nu håber vi ikke, at vi træder nogen over tærerne?), men Friis er startet på CBS (tillykke med optagelsen på IB Politics, for resten) og Bernth toget halvt år på udvekslingssemester i New York, så kontoret blev overtaget af Mr. **Christian Schaumburg-Müller**, derefter blev **Esben Stoustrup** ansat som sekretariatsleder (han kommer fra en karriere bl.a. som kasserer for DGS, så nogle af os kender ham allerede fra "de gode, gamle dage") og som rosinen i pølseenden kom **Frederik Giese** til og fik samme prangende titel som Müller; Projektmedarbejder – Velkommen til tjanserne, folkens!

Traditionen tro valgte formanden, Lisa Luk, at forlade posten i utide, så den kære næstformand René Nyborg overtog, som det jo står foreskrevet. Ved det efterfølgende stormøde trådte **Jannick Friis Christensen** ind som formand og **Thanh Nguyen** tog næstformandsposten. Det helt store spørgsmål er jo så hvem der tager referat til vores konvent til maj?

Der har selvfølgelig været både stormøder og medlemsmøder siden sidst, men vores G-punkt-folk (wannabe-Se&Hor-journalister-PG'er der hærger på møderne) har desværre ikke meldt tilbage til redaktionen, så der er desværre intet at berette.. Så bare find på noget sladder selv ☹

## Hvor har Vennerne stjålet penge, siden sidst?

**1. maj** - Ja, som tidligere nævnt var Vennerne igen på 1. Maj og i år havde vi jo fået additionelle tjanser, så det gav.. helt godt. – En ny omgang 1. maj nærmer sig med hastige skridt, så sæt kryds! Mere herom senere i nyhedsbrevet.

**PostDanmark** – igen traditionen tro (folk kan slet ikke undvære os når først vi har været forbi ☹), fik



Vennerne revet nogle penge ud af PostDK til 6-dages-løbet 2008. Opgaven var eftersigende, at overvåge tøndeslagning. 6-dages-løbet 2009 kunne de jo heller ikke holde os fra, så vi var igen på pletten og overvågede hoppeborg (se billeder), kaste-med-vanddunke og hjalp med at rydde pænt op bagefter.

**Mændenes Hjem** - ..holdte personalefest, hvor Vennerne fik lov til at servere maden og trække i fadølshanerne.



*Yer, we get around ☺*

Husk, at ingen opgave er for lille eller stor til Vennerne, så tag endelig kontakt hvis du mener du har en tjans eller kender en, der kender en, der kender en, der har en onkels pokerkammerat der skal ha' fest.



## Nedtælling til den store jubilæums-fest (LH 30 år) d. 14. november 2009

Allerede NU vil Vennerne gerne gøre opmærksom på, at LH om mindre end et år fylder 30 år.. Dvs. at vi nu skal tage stilling til om LH er en pebersvend/mø eller om sammenflytningen med de andre elevorganisationer kan betegnes som et bryllup. (Dette klassificerer jo graden af "fisse, øl og hornmusik" til festen). Under alle omstændigheder så sæt et STORT kryds i kalenderen **lørdag d. 14. november 2009**, Vennerne er allerede i færd med at løbe ærinder for at få festen i stand, men kom gerne med inputs eller gode tilbud på mad, bands, djs osv.

DERUDOVER afholdes der reception på den egentlige fødselsdato **mandag d. 9. november**, men ligeledes her, vil I få mere info. Sæt kryds! (invitationen er allerede sendt til Kongehuset, så vi ved jo, at de allerede har sat krydset)

## Fremtidige events

**Carlsberg** skal traditionen tro besøges. Vi forventer intet mindre end samme succes som sidste år. Så lørdag d. 14. marts kl. 13 mødes vi på Carlsberg med planer om efterfølgende spisning. Sidste år kom til at ende i noget af en alkoholiseret aften, ikke mindst pga. en vis håndboldkamp, så vi ser som sagt frem til noget i samme dur i år!



**1. maj 2009** nærmer sig jo som sagt tidligere, og i år har vi valgt at takke ja, til LO's tilbud om at overtage den fulde opgave med hensyn til opsyn i Fælledparken! Dette betyder, at vi skal have fat i endnu flere folk, så I må meget gerne melde jer og tage venner, familie, bekendte, naboer osv. med. Der er brug for folk i tidsrummet 7:15 til 20:00 og Præsidenten har personligt lovet morgenmad og Gammeldansk til de der stiller 7:15. Man behøver selvfølgelig ikke nødvendigvis at stå der alle 13 timer, al hjælp modtages med kys hånd.

De som der har været med de andre år ved jo også, at aftenen gerne sluttes med en lille øl eller 10, og eftersom at 1. maj i år er en fredag er det jo nærliggende at lade festen fortsætte i det Københavnske natteliv.

Vi håber at se en masse!

**Konventet** ligger i år på Store Bededag, fredag d. 8. maj. Der er store og gode idéer i støbeskeen til vammelturen og Præsidenten påstår, at han allerede nu er i gang med at skrive beretningen, så det lover jo godt!

Nærmere information følger selvfølgelig, men sørg nu for at afsætte dagen, så I ikke går glip af det hele – hvem ved, måske bliver kampvalg igen i år?

**Derudover** pønser vi jo på mange andre events. Det var jo en fatal fejl, at Julebingo aldrig blev til noget i år, men vi skal nok sørge for at vende frygteligt tilbage med endnu bedre præmier og endnu bedre.. eh.. faciliteter! Bowling skal selvfølgelig også arrangeres i år. Det kan jo ikke være rigtigt at Steen V. fortsat skal

være mester!

Andre gode forslag til fremtidige events modtages til hver en tid!

## **Kontakt**

Deltagelse i events, sladder til næste nyhedsbrev, idéer til fremtidige events, hjælp til fester, brug for en snak, så kontakter man bare en af bestyrelses-vennerne – der hvor det går hurtigst er blandt de tre gode præsidiemennesker;

**Morten Dixen – 27 88 77 00 eller [md@lh-ven.dk](mailto:md@lh-ven.dk)**

**Per Loft Rasmussen – 20 32 94 49 eller [per@lh-ven.dk](mailto:per@lh-ven.dk)**

**Cecilie Rasmussen – 40 89 71 83 eller [cecilie\\_rasmussen@net.dialog.dk](mailto:cecilie_rasmussen@net.dialog.dk)**

## **Money, money, money**

Husk, at betaling af kontingent snart nærmer sig... Det er en sølle 50'er og det er aldrig ilde set, at man betaler mere end én gang 😊

Kontingent, donationer, madpenge, lommepege og andet godt kan indbetales på **5322 0663305** i Arbejdernes Landsbank og har man fundet nye Venner der gerne vil ind i varmen er det blevet muligt, at melde sig ind via [www.lh-ven.dk](http://www.lh-ven.dk)